

2017

Wij verzamelen deze zondag vanaf 9:00 uur bij Cafe Morshuis, Ootmarsumseweg 159, 7665 Albergen



(Cafe Morshuis)

Een dorp dat mede bekend stond om de legendarische “MOTORRACE VAN TUBBERGEN”

Het **circuit van Tubbergen** was een stratencircuit dat bestond uit een driehoek van wegen tussen Tubbergen, Fleringen en Albergen. De start vond toen plaats in Albergen.

Er werden motorraces gehouden van 1946 tot en met 1984 met grote namen als Boet van Dulmen, Wil Hartog, Mile Pajic, P. van den Goorbergh, Duke Wille, Theo Bult, Aalt Toersen, Jan de Vries, Takazumi Katayama en Marcel Ankoné.

Voor de raceliefhebbers:

<https://www.youtube.com/watch?v=oJ0szEPYDYY>

<http://www.motorracehistorie.nl/jaar1971/1971-1.html#04-06-1971-Internationale-toppers-in-Tubbergen>

Sinds 2002 komen de coureurs uit de jaren 70/80 elk jaar op tweede pinksterdag, met uitzondering van 2013, weer terug naar Tubbergen voor een Classic Race Event.

Momenteel is Cafe Morshuis het onderkomen van Motorclub de Toerenteller (opgericht in 1973)

Vanuit dit startpunt gaan wij vertrekken richting Tubbergen waar wij een klein stukje van het toenmalige circuit meepakken.

Komend in Tubbergen rijden wij richting Fleringen waar wij aan de linker kant de Kroezeboom kunnen zien. Een van de bekendste en oudste boom op de Fleringer Es, ten zuiden van Tubbergen en ten noorden van Fleringen. Geschat wordt dat de boom tussen 1500 en 1600 is aangeplant als “loakboom” of “markeboom”. Deze zomereik wordt weleens ouder geschat maar is naar alle waarschijnlijkheid tussen de 400 en 500 jaar oud. Daarmee is het wel één van de oudste eikenbomen van Nederland. Sinds een tiental jaren verzamelen deelnemers aan de vredesfietstochten zich bij de Kroezeboom ter afsluiting van de vredesweek. Ieder jaar worden in Fleringen gedurende drie dagen de volksfeesten gehouden, die men de Kroezeboomfeesten noemt.



(Kroezeboom)

Van Fleringen rijden wij binnen door naar Vasse een dorp liggend in een van de oudste woongebieden van Nederland met vele wandel en fietsmogelijkheden, houtwallen, essen, watermolens. (foto: watermolen van Bels, bekende lunchlocatie op een eerdere rit van Erik)



(Watermolen Bels)

In Vasse gaat de route langs de heidegrens via het ca 350ha grote natuurgebied “ het Springendal” naar Ootmarsum. Deze toeristische en culturele plaats staat bekend om zijn galerieën, musea, de Sterrenwacht en de geboorteplaats van oud wielrenner Hennie Kuiper.



(Ootmarsum)

Wij verlaten Ootmarsum via de Zonnenbergweg en rijden de Ageler es (Es = hooggelegen akker) op richting Volthe. Via Beuningen, de Lutte, en Oldenzaal komen wij bij ons lunchadres in Lonneker aan. (Cafe Sprakel)

Lonneker is een klein oud kerkdorp liggend dichtbij de voormalige vliegbasis Twente waar bovendien zaterdag 26 aug het eerste Dutch Motorcycle Festival wordt gehouden.



(Cafe Sprakel)

Na de Lunch zetten wij via de voormalige Vliegbasis, waar de meeste militaire bunkers inmiddels een andere bestemming hebben gekregen, koers richting Saasveld, Hertme en Azelo.

In Azelo zien wij aan de rechterkant het retraitshuis de Zwanenhof wat momenteel dienst doet als bezinningscentrum.



(Zwanenhof)

Bij Azelo steken wij de A1 over in de richting van Delden.

Dit toeristische en historische dorp ligt in de gemeente Hof van Twente.

Bekend om zijn Kasteel Twickel met een prachtige botanische tuinen, bossen en zeker de moeite waard om deze bij gelegenheid te bezoeken.

In de omgeving zie je nog veel boerderijen met kenmerkende zwart-witte luiken ooit eigendom van het Kasteel en gepacht werden.



(Kasteel Twickel)

Wij rijden het pittoreske Delden uit richting Hengevelde, Diepenheim om uiteindelijk te eindigen bij Cafe de Poppe in Markelo. Misschien bij sommigen nog bekend van de rit van oud VV lid Haye Vegelien lang geleden en als lunchlocatie tijdens een Moosrit een aantal jaren geleden.



- Start Cafe Morshuis Ootmarsumseweg 159, 7665 Albergen.
- Lunchstop Cafe Sprakel Dorpsstraat 137, 7524 CH in Lonneker
- Eindpunt Cafe restaurant de Poppe Holterweg 23, 7475 AT Markelo

Ik zie jullie natuurlijk allemaal op 20 augustus 😊😊

Thom