

'Deurdonderen' in de Achterhoek.



Hee'j word es wakker zootje tuig

Wij-j doet 't niet sloom, wij-j doet 't ruig

Verwacht van ons gin wonderen

Gewoon deurdonderen

Ik heb mijn favoriete motorronde door de achterhoek eens flink opgepoetst. Met in mijn achterhoofd de liedjes en zongteksten van Normaal. De kerels hebben namelijk de Achterhoek uit de vergetelheid gehaald bij de rest van Nederland. Wat niet wegneemt dat de gemiddelde Nederlander het verschil niet weet tussen Twente en de Achterhoek. Na deze rit horen jullie niet meer bij deze groep. Geheugensteuntje de Twentenaren praten graag plat en de Achterhoekers dialect. Je hoort de teksten van Normaal nog steeds nagalmen: Höken, Daldeejen en Oerend Hard.

We verzamelen ons om 9.30 uur in het Gelderse Laren bij
GrandCafé 'De Langenbeargh', Deventerweg 1, 7245 AW Laren.





We beginnen onze veldtocht over de vele prachtige kronkelende weggetjes en lanen, extra versierd met een herfststooi van bladeren. Deze worden afgewisseld door verharde karrensporen, stuiterweggetjes en circuitachtige bochten.

Deze leiden ons langs de kenmerkende Achterhoekse boerderijtjes en kastelen.



Om uit te puffen en te smikkelen trekken we aan de rem bij restaurant 'De Schoppe' in de buurt van Winterswijk aan de Meenkmloweg 23, 7109 AH Winterswijk.



Het tweede gedeelte van onze rit voert ons door oude plaatsjes. Hier zien we dan ook de Achterhoekers in levende lijve. Zo komen we door het leuke boekenstadje Bredervoort en slingeren hierna naar het kleinste stadje van Nederland Bronkhorst.





Vanaf Bronkhorst is het nog één keer gas geven richting de kerktoren van de Hanzestad Doesburg. Hier kunnen we het glas heffen in het proeflokaal van de oudste herberg van Nederland 'De Waag'.